

Barlose Berichten

nr 6



Zomer in Gelderland



interview met
Annelies Kuenen



BARLO
GEM. AALTEN

Oktober
2019

deNeeth



PANNENKOEKEN



SPEELTUIN



BOERDERIJ



MUSEUM

www.deneeth.nl

info@deneeth.nl

Tel: 0543-451069 / 451966

Ontsnap aan de hectiek van alledag op een unieke plek in Barlo



Yoga Boerderij
Bullens

Yoga in onze mooie boerderij-studio of op het buitenterras in de wei.

yogaboerderijbullens.nl

Bullenssteeg 8 - 7122 RE Aalten

06-22747506



boomkwekerij

rendering

voor het complete assortiment

Grootdeunkweg 10

7122 RS Aalten

www.rendering.nl

Er wordt niet aan particulieren verkocht

R
O
O
K
S



Interieur Systemen

Vragenderweg 35-B

7131 NS LICHTENVOORDE

T: 0544 - 398800

www.rooksinterieursystemen.nl

www.rooksspanplafondsysteem.nl

- SYSTEEMWANDEN
- SYSTEEMPLAFONDS
- BETIMMERINGEN
- TOTALE BINNEN- (AF)BOUW

DEALER VAN:  **BARRISOL**[®]

spanplafonds * lichtplafonds
akoestische plafonds * 3D plafonds * prints

Colofon

"Barlose Berichten" is een nieuws- en informatieblad voor Buurtschap Barlo, uitgegeven op initiatief van Barlo's Belang en verschijnt 3 keer per jaar.

REDACTIE:

Henk Koskamp, Jan Ebbers & Marijt Helmink

Vormgeving: Luuk Nijenhuis - www.comvorm.com

Bezorging: Ada te Voortwis (06 12 60 66 44). Barlose Berichten wordt in Barlo gratis huis-aan-huis bezorgd. Mocht u Barlose Berichten buiten Barlo willen ontvangen, neem dan contact op met Henk Koskamp, tel. nr. 0543 45 11 10 of stuur een mail naar barloseberichten@gmail.com.

Kosten: uw vrije gift is van harte welkom via Jan Ebbers NL69RABO0324508239 ten name van Barlose Berichten.

Post-, en mailadres:

Barlose Berichten, p/a Lichtenvoordsestraatweg 69
06-52165980 (Marijt Helmink)
barloseberichten@gmail.com

In deze uitgave

Van de Redactie	3
Het Grote Interview: Annelies Kuenen	4
Barlo Natuurlijk	5
Hoktalk: 'Hoartelinkshok'	6
100 jaar Barlo's Belang – deel 2	7
Zomer in Gelderland	10
Angelique	12
Column Jan van Eerden	13
Bezinning op Bullens	14
Agenda	15
Wandelpuzzel	16
Barlo Creatief	17
Nieuws CBS	12
Juut & Co	18
Verenigingen & Onderwijs	20

Van de Redactie

Beste lezers,

Wat was het een mooie zomer! Natuurlijk, er zijn zorgen over (te) droge akkers en tropenroosters, maar als wij denken aan de zomer, denken we vooral aan fijne fietstochten door onze buurtschap, barbecueën in de tuin en de vele feesten die we samen gevierd hebben. We blikken er graag met u op terug in deze editie van de Barlose Berichten.

Aankomend jaar staat in Nederland in het teken van 75 jaar vrijheid. Dat gaan we lezen in kranten, zien op TV en merken aan allerlei evenementen en sentimenten. Ook de Barlose Berichten zal aandacht schenken aan wat 75 jaar vrijheid betekent voor onze gemeenschap. We blikken terug op de oorlogsjaren, maar zullen ook verder kijken dan dat. Mocht u foto's, brieven, anekdotes, een gedicht of een bijzonder voorwerp hebben die u onder de aandacht wil brengen, laat het ons dan weten? We kijken graag of we er plek voor vrij kunnen maken in een van de komende edities. En dat hoeft niet alleen over de 2e wereldoorlog te gaan, vrijheid gaat over zoveel meer!

Veel leesplezier, en we blijven het herhalen: opmerkingen en tips zijn van harte welkom via barloseberichten@gmail.com. Ook suggesties voor nieuwe onderwerpen zijn van harte welkom!

Jan Ebbers
Marijt Helmink
Henk Koskamp



Annelies Kuenen

heeft passie voor dieren

Door: Jan Ebbers & Henk Koskamp

Op een doordeweekse avond in augustus hebben wij een afspraak gemaakt met Annelies Kuenen.

Als we vanaf de Domme Aanleg naar haar kennel fietsen, horen wij al dat we welkom worden geheten door het gebel van de vijf honden die Annelies zelf heeft. We wachten eerbiedig voor het hek dat naar haar trainingsverblijf met trainingsweide leidt. Intussen hebben we niet alleen de honden, maar ook Annelies ontwaard, die de dieren tot bedaren brengt en ons van harte welkom heet op haar terrein.

“De honden willen alleen maar even kennismaken, zij hebben geen kwaad in de zin.”, zegt ze en we geloven haar op haar woord. Na de wederzijdse begroeting, zitten we buiten in de gezellige trainingsweide en worden gastvrij voorzien van koffie en thee.

We hebben geen moeite om het gesprek met haar op gang te brengen, want haar werk is haar hobby en dat is te merken. Voordat ze begint te vertellen vragen wij of ze eerst kan laten zien hoe ze training aan honden geeft. Er staan allerlei toestellen in de wei en bij elk apparaat moet een bepaalde actie uitgevoerd worden. Het is fantastisch om te zien wat je kunt bereiken met een consequente aanpak, want de honden doen wat ze wil en vaak alleen doordat ze bepaalde gebaren maakt; dus zonder dat ze haar stem moet gebruiken. Wel volgt er na elke actie een beloning.

Annelies is 56 jaar geleden geboren op dezelfde plek waar ze nu woont. Na de lagere school in Barlo, waar ze niet vaak met plezier naar toe ging, moest ze van haar ouders naar de MAVO en daarna naar de kappersopleiding die ze niet geheel heeft afgemaakt. Het kappersvak was niet haar ding, dat was wel duidelijk.

Na haar scholing werkte ze 12,5 jaar bij Staalkat in Aalten, daarna nog eens 12,5 jaar in de beveiliging. Al die tijd had ze al belangstelling voor dieren, met name honden en katten, want tijdens de MAVO paste ze tijdens de vakanties al op de honden van de leraren. Pas daarna kon ze zich uitleven in haar passie, namelijk als eigenaar van een dierenpension DOAK en als hondentrainer. De naam DOAK betekent: Dierenoppas Annelies Kuenen.

Ze woont zeer bescheiden in een caravan, hecht absoluut niet aan luxe, haar hobby is het omgaan met dieren en vooral het trainen van honden.

Over dat trainen heeft ze mooie filosofieën:

“Iedere hond kun je gehoorzaamheid leren, maar niet iedere baas is daar geschikt voor. Vaak is de ongehoorzaamheid van een hond te wijten aan de baas. Wees duidelijk en consequent. Als je niet duidelijk bent in je opdrachten, vult de hond die zelf wel in. Je moet grenzen durven stellen, dan weet het dier waar het aan toe is. Wel is het zo dat iedere hond, net als een mens, een individu is die je ook als individu moet aanpakken. Zorg er voor dat de hond weet wie de baas is. Hij maakt namelijk deel uit van de roedel waar één leider is. Beschouw een hond niet als een kind: het blijft een dier met eigenschappen die daarbij horen”.

Annelies heeft een uitgesproken mening over het doorfokken van rashonden, bijvoorbeeld om een plattere neus te krijgen. Ze vindt dat een misselijke vorm van dierenmisbruik. Omdat mensen zo'n model willen, moet de hond eronder lijden. Immers, door de stompe neus wordt het ademen levenslang bemoeilijkt! Vreselijk vindt ze dat. Ze vertelt nog wat over haar herder Heike die in wedstrijden in Utrecht in juli van dit jaar zeer hoog eindigde in de aanloop naar de wereldkampioenschappen: een dag na de wedstrijd overleed zij aan een maagtorsie. Annelies is nog steeds erg verdrietig over het verlies van deze prachtige hond. Ze heeft nu nog een herder, Buddie, die het ook erg goed doet in de wedstrijden en die een belofte is voor de toekomst.

Het is al donker en het wordt wat kouder als we het erf van Annelies verlaten. Ze begeleidt ons samen met haar honden naar het hek en we zwaaien hen gedag. We hebben een interessante avond beleefd en een hoop geleerd.

Barlo **NATUURLIJK**

De Ooievaar

Door: Willy Koskamp & Herman Simmelink

Als we in Dale of Barlo één of meerdere ooievaars zien staan is dat in de meeste gevallen omdat er op die locatie een baby (soms 2) is gebracht. Verder komt de ooievaar in Barlo en Dale niet voor.



Er zijn verschillende verhalen in de omgang waarom de ooievaar baby's brengt; in veel van deze verhalen komt terug dat het geluk zou brengen of bescherming bieden tegen brand. In Nederland is de ooievaar als symbool bij een geboorte ontstaan in 1909 bij de geboorte van prinses Juliana, op het geboortekaartje stond een ooievaar op een nest met een baby daarin.

De ooievaar komt al eeuwen voor in Nederland, volgens de Sovon (Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland) waren er rond 1900 ongeveer 500 broedparen, dus de ooievaar is al tijden een bekende verschijning. Door verschillende oorzaken nam de populatie sterk af, in 1975 waren er nog maar 10 broedparen. In 1969 is men met dieren in gevangenschap een fokprogramma begonnen om zo de ooievaar in Nederland te redden.



In de zogenaamde ooievaarsdorpen voerde men ze bij en werden jongen los gelaten. Vanaf 1990 groeide de populatie sterk en op dit moment zijn er ongeveer 1000 broedparen in Nederland, ruim de helft daarvan broedt in Drenthe, Overijssel en Gelderland.

Meestal broeden ze in de omgeving van rivieren en natte gebieden op nestpalen of gebouwen, ze leggen 3 á 5 eieren die 33 dagen worden bebroed. De jongen zitten bijna 2 maand op het nest, als ze uitvliegen worden ze door de ouders nog 2 weken gevoerd en wordt hen zo het voedsel zoeken geleerd.

Een ooievaar is van bek tot staart ruim 1 meter groot en heeft een vleugelspanwijdte van 210 cm. Het gewicht varieert van 2,5 tot 4,5 kg. Het voedsel dat de ooievaar tot zich neemt varieert van kleine zoogdieren, (die in één keer doorgeslikt kunnen worden) tot kikkers, regenwormen en insecten zoals kevers, sprinkhanen en langpootmuggen. Ooievaars zijn grootmeesters in het vinden en benutten van gunstige omstandigheden om voedsel te vinden. Al tijdens het maaien verschijnen de eerste ooievaars om hun graantje mee te pikken.

De ooievaar is een trekvogel, in het verleden vlogen in augustus, september grote delen naar Afrika, nu overwintert een kleine populatie in Nederland. Tijdens de trek vliegt de ooievaar die grote afstanden niet echt, maar zweeft grote delen op de thermiek, om zo energie te sparen.

Half augustus landde een grote groep ooievaars (44), tijdens de trek naar het zuiden in Dale. Vermoedelijk waren ze in een zware regenbui terecht gekomen en zodoende even op een weiland neergestreken om de veren weer droog te krijgen en wat voedsel te zoeken. Deze aantallen zijn voor Dale en Barlo toch wel bijzonder (mooi).

Foto's © Dick Kuiperij



Hoktalk: "HOARTELINKS HOK"

In de serie "hoktalk" nemen we een kijkje bij hokken en keten in onze buurtschap. Wat gebeurt er in die hokken en keten en wie zijn de "bewoners".



Hoartelinks-hok is het vijfde hok waar we kennis mee maken. 7 jongens en 3 meiden vormen de vaste kern van het Hoartelinks-hok. Allemaal met het bouwjaar 2002, een nog jong hok dus. Bijna iedereen is afkomstig uit Barlo, het zijn Kevin Veldkamp, Tom Brethouwer, Daan van Eerden, Demi van Eerden, Jan-Willem Ebbers, Joris Brethouwer, Jannes Peet, Isabel Brunsveld, Puck van Hagen en Stan Lammers. Twee leden komen niet uit Barlo maar uit Dale en IJzerlo. de meesten kennen elkaar al vanaf de basisschool en hadden in groep 7 al een hok. Ook toen al bij de familie Veldkamp aan de Haartelinksdijk.



Het keurige onderkomen -een royale stacaravan- staat aan het doodlopende gedeelte van de Haartelinksdijk, niet ver verwijderd van de Hamalandroute en is vanaf de openbare weg niet te zien. Het bouwsel bestaat uit twee ruimtes: een zitgedeelte met een gezellige bar en een hoekbank. De tweede ruimte is een berging met een garderobe. Er is pas nog fors geïnvesteerd in nieuwe geluidboxen, ondanks het feit dat insluipers dit voorjaar op een verkeerd moment hebben toegeslagen en een bedrag van € 175,00 hebben onvreemd.

De Hoartelinks-hokleden zitten nog op school en/of zijn bezig met een beroepsopleiding. Omdat nog niemand 18 jaar is, wordt de inkoop van alcoholische versnaperingen uitbesteed.

Via een muntensysteem kunnen de bezoekers een drankje krijgen. Op vrijdag- en zaterdagavond komen de vrienden bij elkaar. Maar ze gaan ook op visite bij collegahokken of ze zijn zelf gastheer/vrouw. Regelmatig wordt op de zaterdag de Radstake bezocht. Ooit ging men ook naar de Hofnar maar na een vervelend akkefietje, dat iets te maken had met een meisje en met mensen van een vreemd hok, wordt deze locatie gemeden.

Bijna alle leden beschikken, naast een trekkerrijbewijs, ook over een trekker, ze hebben er zelf één, of er wordt er ééntje geleend. Een favoriete bezigheid is om op zondagmiddag een trekker-toertocht te houden, bijvoorbeeld naar de Mac in Winterwijk om daar samen de warme maaltijd te nuttigen. Het Hoartelinks-hok is elk jaar van de partij met een grote wagen in de optocht van het Oranje-feest in Barlo.

Om het Hoartelinks-hok extra bekendheid te geven heeft één van de leden op Google Maps het Hoartelinks-hok gemarkeerd met de vermelding "nachtclub"... Het gevolg was dat binnen een maand bijna 3000 personen op internet de locatie hebben gespot en men daarom het icoontje toch maar weer heeft verwijderd...



Door: Herman Onnink en Petra Hoezen

In de vorige editie kon u al lezen hoe Barlo's Belang is ontstaan en wat zoal ter tafel kwam tijdens de eerste dertig jaar van diens bestaan. Nu wordt het tijd om ons onder te dompelen in de na-oorlogse jaren:

Bezochten voor de oorlog zo'n dertig tot zeventig leden de vergaderingen van Barlo's Belang, na de oorlog zijn het nog slechts tien tot dertien. Weinig nieuwe initiatieven worden ontplooid. Een belangrijk item is altijd nog het onderhoud van wegen en paden. Eén initiatief willen wij niet onvermeld laten: het aanschaffen van een slee... Deze werd gestationeerd bij boerderij Nijhof. Hiervan mocht gebruikt worden gemaakt voor vervoer in barre wintermaanden met veel sneeuw.

Men start met te vergaderen met andere belangenverenigingen. De wereld werd wat breder, ook voor Barlo's Belang! Agendapunten waren o.a: een te bouwen aula, kernvorming op de buurtschappen, planten van bomen langs eigen wegen, brengloon kadavers, mollenbestrijding, eventuele ruilverkaveling en hoe kan het ook anders...onderhoud van wegen en paden!

Wat regelmatig terugkomt in de vergaderingen is de bestrijding van ratten, blijkbaar hadden deze dieren in Barlo een fijne leefplek! Ook komt het diepvriezen op veel vergaderingen op de agenda. Een nieuwe methode van vlees en groente conserveren. Men kon nu het hele jaar door slachten. Een prima oplossing en besparing van tijd! Vaak worden deze diepvrieskluizen opgericht door belangenverenigingen. In Barlo starten installatiebedrijf Piek en kruidenier Onnink zo'n diepvrieskuis waar de inwoners loketten kunnen huren.

Iedereen in Barlo pompte z'n eigen water uit de grond op veel verschillende manieren. Ook dat geeft natuurlijk de nodige problemen en om deze op te lossen spreekt men verschillende keren over het aanleggen van waterleiding. Vanwege de hoge kosten schuift men het wat voor zich uit. In 1958 komt de aanleg van de Hamelandroute voor het eerst ter sprake. Een fraaie weg die na de aanleg Barlo toch een beetje doorsnijdt.

In de jaren '60 van de vorige eeuw hebben de bewoners van de nieuwe huizen vooraan de Markerinkdijk last van het regenwater. Ze vinden dat Barlo's Belang te weinig initiatief neemt en willen daarom geen lid worden van de vereniging. Nadat de problemen zijn opgelost worden allen lid.

In het jaar 1962 brandt de boerderij af van Prinsen 't Maris, secretaris van Barlo's Belang. Een rondgang voor hulp levert gemiddeld 5 balen hooi of stro op en hulp bij het afbikken van de stenen. Ook werd hulp verleend toen het mestkuikehok van de familie Luiten bij de Dommen Aanleg afbrandde.

Begin 1964 staat als agendapunt op de vergadering: Ophalen van vuilnis. Eén bestuurslid geeft aan dat er bij hem achter op het land nog wel wat kan liggen! Het volgende agendapunt is wederom:...rattenbestrijding! Begin jaren '70 van de vorige eeuw komt aardgas ter sprake. Op de jaarvergadering van 1970 en die van 1974 zijn leden van de Aaltense Gemeenteraad uitgenodigd. Op de vraag tijdens deze vergadering of men al snel aardgas kan krijgen in Barlo wordt stevast geantwoord: "Niet haalbaar voor Barlo! Veel te duur!" In 1976 echter is het hele buitengebied van Aalten, tegen betaling van 350 gulden per aansluiting, al aangesloten op het aardgasnet. 1977 is een gewichtig jaar geweest voor Barlo's Belang! Men breekt met de oude traditie en kiest een vrouw in het bestuur, Liny Ligterink. In de notulen wordt zij door de secretaris genoemd: "Vrouw Ligterink".

Was het in de jaren '70 vrij rustig met het aantal vergaderingen, in de begin jaren '80 wordt veelvuldig vergaderd. In het notulenboek beschrijft en beplakt men achttien pagina's over de kwestie Groot Deunk, het wel of niet verkopen aan de Bhagwan. Dat het in retrospectief maar goed is geweest dat dat niet doorging, blijkt wel uit de interessante documentairereeks 'Wild, Wild Country' op Netflix (MH, -red.)

Op de vergaderingen in 1985 komt de riolering ter sprake. Ook wordt dit jaar de Meester Weeninkweg geopend. Een weg genoemd naar het schoolhoofd die de Christelijk Nationale School van 1930 tot juli 1964 gediend heeft en veel voor de buurtschap heeft betekend.

Op 9 januari 1989 arriveren de eerste asielzoekers in Groot Deunk en op 18 maart van hetzelfde jaar opent minister Brinkman het centrum. Groot Deunk komt op de meeste vergaderingen korter of langer ter sprake. In de notulen van 1 april 1993 geeft het destijdsse bestuur aan het jammer te vinden dat er geen openluchttheater meer is...

Woningbouw komt veelvuldig ter sprake maar men vindt zelf dat er 'geen schot in zit'! Veelvuldig overleg vindt plaats met de gemeente. Zeker ook over de kleuterschool die verplaatst moet worden naar de basisschool. Er worden plannen gemaakt voor een nieuw gebouw. Het huidige voldoet niet meer aan de eisen die men aan zo'n buurtshuis stelt. De oude kleuterschool komt hiervoor in aanmerking volgens velen. Er worden mooie plannen gemaakt maar de gemeente werkt niet erg mee. Op 1 januari 1993 sluit men het zwembad op Groot Deunk. Het onderhoud wordt te duur. Veel kinderen, zeker uit Barlo, hebben hier hun zwemdiploma gehaald! In 1996 worden aan de Lichtenvoordsestraatweg bomen vernield. De daders krijgen 12 uur werkstraf van het bureau Halt.

Naar aanleiding van een verzoek stelt men de Stichting Dwars Door Barlo 500 gulden ter beschikking omdat ze rond de eeuwwisseling voor de Barlose bevolking wat willen organiseren. In de notulen van 2010 lezen we dat het bestuur zich een aantal doelen stelt onder andere de Leefbaarheid in Barlo en Woningbouw in Barlo.

Beide onderdelen komen tot op heden veelvuldig voor op de agenda. In 2011 plaatst men een AED bij de school. Een zaak van levensbelang voor onze buurtschap. Ook worden naamloze openbare paden en weggetjes voorzien van een naam.

In 2017 worden op een aantal plekken in Barlo bankjes geplaatst om als rustplaats te dienen voor bevolking en toeristen. "Geniet van't uitzicht, kort of lang op ne banke van Barlo's Belang!" En in 2019 realiseert men voor de Barlose gemeenschap een nieuw openluchttheater op de oude plek. Wat een feest om daar het afgelopen Oranjefeest weer de toneelvoorstellingen te kunnen zien.

Tot slot: Het is een overzicht geworden van 100 jaar Barlo's Belang waarin uiteraard niet alles genoemd kan worden. Toch kun je afsluitend zeggen dat er door een groot aantal bestuursleden uit deze prachtige buurtschap in al deze jaren veel werk is verzet. Niet voor zichzelf maar altijd het belang van de buurtschap in het oog houdend!



NAUTA 4 MEDIATION
& personeelsadvies

als het drinken van oploskoffie niet meer helpt...

MfN
REGISTERMEDIATOR

the art of communication
karin@nauta4mediation.nl



Henk Koskamp

- Auto-electriciteit
- Dynamo's
- Startmotoren



communicatie vormgeving

06 421 421 82
luuk@comvorm.com



ZOOM

= vespa klassiekers =

Beleef Vespa!

www.zoomvespaklassiekers.nl



HET SPELTHUIS

100% zuivere en biologische speltproducten!

Hinke Koster
info@hetspelthuis.nl
www.hetspelthuis.nl
Tel.: 0543-848749

Speltmeel
Speltpasta's
Cadeaupakketten
Workshops

Lageschaar

vaste planten

*Fleurige plantconcepten:
onderhoudsarm, natuurlijk en kleurrijk*



Fleur d'ansante

PRAIRIE GARDEN

fleur Robuste

Je maakt het natuurlijk met Lageschaar

Sla de spijker op de kop met



Bouwbedrijf BEPAM B.V.

Vierde Broekdijk 27 - 7122 JD Aalten - Telefoon: 0543 - 473235

- NIEUWBOUW
- VERBOUW
- RENOVATIE
- ONDERHOUD



*De volgende keer
hier uw advertentie?*

Mail voor de mogelijkheden naar:
barloseberichten@gmail.com

**Dick
Stronks**
HOVENIERSBEDRIJF

ONTWERP

AANLEG

ONDERHOUD

SIERBESTRATING

Neethweg 2, 7122 RB Aalten | T: 0543-451817 / 06 28180456
E: info@hoveniersbedrijfdickstronks | www.hoveniersbedrijfdickstronks.nl



DOMME AANLEG
café • restaurant • entertainment

**Goed van eten...
Gemoedelijke sfeer**

Lichtenvoordsestraatweg 87
7121 RD BARLO (gem. Aalten)
Tel: 0543-451235 of Mob. 31+ 612323976
Mail: dommeaanleg@hotmail.com
Site: www.dommeaanleg.nl

The logo for 'gld' is a white circle with the lowercase letters 'gld' in a pink, sans-serif font. It is positioned at the center of a stylized sunburst graphic with rays in shades of yellow, orange, and pink.

Zomer in Gelderland - een impressie

Door: Jan Ebbers

Het programma 'Zomer in Gelderland', uitgezonden door TV Gelderland, zet steeds een ander dorp, buurtschap of plaats in de spotlight door middel van spellen en vertier. Op maandag 19 augustus was Barlo aan de beurt. De Barlose bevolking kon zich presenteren aan het Gelderse TV-publiek en deed dat met verve. Zo'n dag staat dan geheel in het teken van dit evenement.

Vanaf s 'morgens 8.00 uur zijn al reportages te beluisteren op de radio via een mobiele studio en ook via de TV kunnen al beelden bekeken worden van de activiteiten op het feestterrein. En alles speelt zich af op het erf en de weilanden bij de Neeth. Een voortreffelijke plek, want daar is genoeg ruimte voor iedereen die betrokken is bij dit feest. Want een feest was het inderdaad. Ik (JE-red.) ben 's middags eens even gaan kijken om te sfeer te proeven en wat foto's te maken.

Een actieve groep Barlosers, onder leiding van André Duenk had zich aangemeld om vorm te geven aan de feestelijkheden. 's Morgens al vroeg werd bekendgemaakt welk thema uitgewerkt moest worden. Dat was in Barlo het Duitse luchtafweergeschut dat in de oorlog bij 't Ruw-hof opgesteld stond. Door de komst van de geallieerden op 29 maart 1945 waren de Duitsers in paniek gevlucht en het kanon was achtergelaten. Spelende buurjongens wisten wel raad met dit kanon met zijn handeltes en knoppen. Per ongeluk werd het afgevuurd. Grote paniek. De granaat kwam bij Bredevoort terecht, gelukkig zonder schade aan te richten.



Als je een tijdje rondloopt op het terrein valt op hoe ontspannen de sfeer is. Iedereen is betrokken bij het doen slagen van de dag, en je ziet geen figuren die onnodig belangrijk lopen te doen. Natuurlijk was er een professionele organisatie, maar je kon zien dat dit, vooral voor de mensen van TV Gelderland, een routinezaak was. Iedereen die belangstelling had kon overal vrij rondlopen, een kopje koffie drinken en een taartje eten.



Er werden interviews gehouden over allerlei Barlose thema's en de bouwers van het "kanon" werkten gestaag door. En dat alles onder een stralende zon bij een prima temperatuur.



Dat neemt allemaal niet weg dat er om kwart over zes een rechtstreekse uitzending moet komen en dat moet het liefst zo vlekkeloos mogelijk verlopen. Bij TV Gelderland willen ze graag dat het technisch allemaal op rolletjes loopt. Dus 's middags moet er wel een technische generale repetitie komen. Dan is eindelijk het uur U aangebroken. Net voor de uitzending worden nog vlaggetjes en bandages rondgedeeld, het publiek wordt opgepept om enthousiast mee te doen en exact om 18.20 uur begint het spektakel. Het is het vast patroon. Iedereen die wel eens naar dit programma heeft gekeken weet dat er diverse spelonderdelen zijn, waarmee punten en geld mee te verdienen valt.



Daar tussendoor worden er in het publiek kleine interviewtjes afgenomen door Angelique Kruger, de vaste presentator, die opvallend ongedwongen en met een groot gevoel voor humor, de verschillende spelonderdelen met elkaar weet te verbinden.



Barlo eindigt (op dat moment) op de tweede plaats in de ranglijst van deelnemende plaatsen. Dat is mooi, maar het belangrijkste is dat veel mensen uit Barlo en daarbuiten een leuke dag hebben gehad en een interessante ervaring rijker zijn.

Angelique Kruger

– het gezicht van 'Zomer in Gelderland'



Door Jan Ebbers

Angelique Kruger is een bekende verschijning op TV; zij is het die de verschillende programma-items aan elkaar praat, die de interviews doet en deelnemers en publiek enthousiast maakt.

Barlose Berichten vroeg of zij te strikken is voor een interviewtje... "Maar natuurlijk wil ik dat. Klamp me maar aan na de generale repetitie. Dan heb ik wel even tijd", is haar antwoord. Die tijd neemt ze ook. In een sneltreinvaart vertelt ze over haar levensloop.

Ze is geboren in Haarlem, vertrok op 14-jarige leeftijd al en volgde een 4-jarige theateropleiding (zang en dans) in Arnhem. Tijdens en vlak na de opleiding heeft ze optredens op het toneel gedaan.

Ze woonde vervolgens in Zutphen, Oosterbeek en Hengelo (G). Ze volgde een avondopleiding HAVO, werkte als bedrijfsleider in de horeca en als tandartsassistente.

Ze werkte daarna bij een formatontwikkelaar (program-mabedenker) en presenteerde daar de pilots. Vanuit dat bedrijf werd ze benaderd door Omroep Gelderland en presenteerde programma's als: 'De Vierdaagse Journaals', 'De bewoners van...'; 'Angelique gaat vreemd'; en nu al weer 10 jaar 'Zomer in Gelderland'.

Zij is in dit gesprek net zo innemend en sympathiek als in het programma.

Op mijn vraag of het niet vervelend is dat bijna iedereen haar kent, antwoordt ze dat ze daar geen last van heeft. "Het hoort er nu eenmaal bij en ik probeer altijd vriendelijk te blijven bij dit soort ontmoetingen. Liever geen stiekeme selfies maken als je ergens zit te eten. Blijf open en eerlijk, dan krijg je van mij ook een aardige reactie."

Ze vertelt ook nog even over haar toekomstplannen. Ze woont nu nog in een tijdelijke woning in Miste, maar gaat binnenkort verhuizen naar de Haart. "Ik zie er enorm naar uit om daar te wonen, samen met mijn man, 4 geiten en 2 honden. Het is er heerlijk rustig, maar ook het naoberschap in de Achterhoek trekt mij aan. Ik kan prima alleen zijn, maar ik vind het fijn om naar anderen om te kijken en andersom. Ik heb lang gezocht naar een geschikte woning; ook in Barlo hebben wij rondgekeken. Maar de woning op de Haart was toch ons ideaal".

Angelique moet weer aan het werk. Ik bedank haar voor het gesprek, maak nog een paar foto's en wens haar veel plezier in haar nieuwe woning.

Column

Door Jan van Eerden

Flower Power

Morgen goat wi'j met een paar man naor één van de vele Woodstock revivals. 50 jaor gelaene was et aerste echte Woodstockconcert. De meeste bezoekers hebt neet vólle van de artiesten met e'kreggen maor dat gaf neet want de sfeer van "Love en Peace" meek vólle good.

Et was midden in de Flower Power tied en der was maatschappelijk verzet teggen de gevestigde orde, Vietnam-oorlog en onderdrukking. Der heersen onder de hippies een gedachten dat de wereld met love en peace wal te veranderen was. Um uitdrukking an de geveulens van rebellie te gevven worden de heure langer en de normen slokker.

Et was end jaor'n 60 dat wi'j met de familie naor Schiphol gingen um Oma en Opa Lintel op't vliegtuug naor Canada te zetten. Nao tied ginge wi'j Amsterdam in en daor zagge wi'j de hippies in et echt op den Dam liggen. Een liggend protest teggen et truttig moralistisch Nederland met eure verstikkende moraal en verzuiling. Ik was 6 en snappen dat natuurlijk neet en aerlijk gezegd meek de roltrappe bi'j de Bijenkorf maer indruk op mien.

Achteraf ku'j natuurlijk zeggen dat et wal een naïef idee was um de wereld te willen verbeteren met love en peace, lange heure en protestliederen. Der wordt vake zegt dat flowerpower beweging totaal mislukt is.

Daor bun ik et neet met eens. Allereerst hef et natuurlijk fantastisch muziek op e'leverd, maor ik denk dat et wal de-gelijk een ummekeer betekenen. In Nederland zorgen et veur snelle afbrokkeling van de verzuiling en verstikkend calvinistische en katholieke dogma's. Der kwam vri'jheid um anders te denken en te doon dan de heersende norm en et stramien wa'j van huus uut hadden met e'kreggen.

Vri'jheid gef i'j neet zo maor op zo'j zeggen. En toch is der wereldwied een teggenover gestelde beweaging an de gange. De vertrutting is waer met ne comeback bezig. Denk an de zwarte cross bordjes en de pietendiscussie. I'j kunt neet maer alles zeggen wa'j 10 a 15 jaor gelaen nog wal hadden kunnen zeggen. De wordt wat af e'klaagd en e'zeurd in de Nederland. Terwijl der miljoenen mensen in de wereld op de vlucht bunt veur oorlog en geweld, wordt der hier gediscussieerd over snoepreclame en gender-neutrale toiletten. Over vertrutting e'sprokken. No kow ons verloaten op narcistisch populistten, maor ik bun bange dat dee in wezen et zelfde bunt. Schreeuwen wat een ander verkeerd dut, um zo ow eigen tekortkomingen te verhullen. Nea daor mow et neet van verwachten. Dan toch maor lever waer een tweede Flower Power um de verandering in te zetten. Ik zee et al veur mien een Woodstock festival op de Ni'jhofsbulte. Een hippiebeweging wiet teggen de vertrutting, gezeur en populistisch gewauwel ter strijde trök. En joa et is wat naïef, dat wet ik ok wal. Maor laot mien lekker naïef waen, of mag dat ok al neet maer?

Activiteiten De Loods

Omdat De Loods bezig is met fondsenwerving en verbouwingsplannen zijn de activiteiten momenteel beperkt.

In overleg is De Loods echter wel te huur voor (besloten) feestjes en partijen.

Info en overleg over verhuur kan via Hermen Ligterink (06-53762278 of h.ligterink@gmail.com).



Bezinning op Bullens

Door: Marijt Helmink

Wie de afgelopen jaren door de Bullenssteeg gewandeld heeft, zal er een drukte van belang gezien hebben. Boerderij Bullens, die sinds 1891 op de huidige plek staat, heeft een metamorfose ondergaan. Het is een ode geworden aan het landschap en de oorspronkelijke bouwstijl van de mooie Achterhoekse boerderijen, die je in onze omgeving gelukkig nog zo veel ziet.

De vele auto's en fietsen die er sinds afgelopen januari vaak staan, zijn een teken van het feit dat steeds meer mensen de Yogaboerderij -want dat is het (naast een woonhuis) geworden-, weten te vinden. Als ultieme plek om even te ontspannen door een yogales te volgen, of een workshop of vriend(inn)enmiddag bij te wonen.



Onderduikers en Kamerschool

De plek van Bullens kent een lange historie. Waarschijnlijk woonden er vanaf 1200 al mensen op deze plek in Aalten. In 1553 betrokken Henrica Bullens en haar man de boerderij en daar dankt deze boerderij de naam Bullens aan.

Rond 1667 is Bullens een kamerschool geweest voor kinderen uit Barlo en omstre-



ken. In de tweede wereldoorlog werden er onderduikers opgevangen op de zolder van de boerderij. Op zolder zijn inscripties gevonden in de oude balken, die door hen geschreven zijn. Boven de grote deeldeur staat het jaartal 1891. Het voorhuis dateert uit 1887. De oorspronkelijke boerderij was veel kleiner, in het jaar 1887 is het huidige voorhuis gerealiseerd en in 1891 het achterhuis.

Yoga - op zolder en in de weide

In 2016 werden Bianca en Vincent eigenaar van Bullens; ze gingen de uitdaging aan om alles op te knappen, of in oude staat te herstellen en wonen er inmiddels met hun kinderen, honden en kippen. Op de zolder van de deel worden diverse yogalessen gegeven door Bianca, professioneel yogadocente, gespecialiseerd in Yin, Dru en Power Yoga. Door de behaaglijke warmte van infraroodpanelen die aan de zolder hangen, zijn de oefeningen extra

welddadig, en hebben de lessen een hoge impact op lijf en geest (weet de auteur uit ervaring). Ook in de weide verrees een plateau, zodat de lessen in de zomer buiten gegeven kunnen worden; met de neus in de wind en de tenen -figuurlijk gezien- in het gras.

Regelmatig worden er speciale lessen en/of workshops aangeboden; denk aan extra lange zondagochtendessies of sessies met live pianomuziek. Bianca: "Mijn wens? Oef, lastig hoor. Ik hoop dat ik nog een hele lange tijd mensen blij kan maken met yoga, en dan met name de yin yoga, de vorm die hier in de buurt nog vrij onbekend is. Ook zou



ik de yogaboerderij nog veel meer op de kaart willen zetten als de place to be voor ontspanning, yoga workshops, mooie arrangementen en andere cursussen. Een soort van bezinningscentrum, hoewel er hier thuis hartelijk gelachen wordt om die term, haha".

Kijk voor meer informatie over de boerderij, de lessen en de specials op www.yogaboerderijbullens.nl



Cafeteria De Admiraal
Admiraal de Ruyterstraat 1d
7122 WD Aalten
Tel. 0543-476000

Voor al uw snacks en patat!

www.cafetariadeadmiraal.nl



CWV Barlo BV

- | | |
|---------------------|---------------|
| *Loonwerk | *Tuinmachines |
| *Grondwerk | *Drainage |
| *Containertransport | *Egalisatie |
| *Mesttransport | *Dronewerk |

Tel 0543 451248 www.vwwbarlo.nl

Agenda

- 9 okt. koffie/theedrinken*
- 9 okt. handwerkcafé
- 12 okt. petflessenactie Excelsior
- 17 okt. Opening kunsttentoonstelling en uitslag fotowedstrijd bij de Neeth
- 19, 20 en 26 okt. Creatief Barlo kunsttentoonstelling en fotowedstrijd
- 21 okt. herfstvakantie activiteit Jeugdclub
- 23 okt. koffie/theedrinken*
- 1 nov. Try-out concert Excelsior
Boogie Woogie Winterswijk
- 6 nov. koffie/theedrinken*
- 13 nov. koffie/theedrinken*
- 23 nov. Excelsior naar muziekconcours Zutphen
- 23 nov. Sinterklaasfeest in de Markerink, ACB
- 27 nov. koffie/theedrinken*
- 30 nov. Barn-experience, muzikantenbank Barlo.
De locatie wordt t.z.t. bekend gemaakt.
- 2 dec. Sinterklaasactiviteit Jeugdclub
- 9 en 16 dec. huis-aan-huis oliebollen actie Jeugdclub
- 11 dec. koffie/theedrinken*
- 22 dec. kerkdienst met Excelsior in de Zuiderkerk
- 18 dec. kerstfeest Barlo in de Zuiderkerk
- 24 dec. muzikale rondgang Barlo door Excelsior
- 31 dec. oud en nieuw vieren in de Loods
- 30 dec. midwinterfeest Jeugdclub
- 3 jan. nieuwjaarsreceptie, ACB i.s.m.
Oranjevereniging

*Zorgcoöperatie,
Neethweg 4, 10.00-11.30 uur



BASISSCHOOL:

- 11 okt. studiedag – kinderen vrij
- 21 t/m 28 okt. herfstvakantie
- 5-12 nov. inleveren kleding tbv Bag to School
- 20 nov. studiedag – kinderen vrij
- 5 dec. Sinterklaasviering
- 18 dec. kerstviering
- 23 dec. t/m 3 jan. kerstvakantie
- 29 jan. studiedag – kinderen vrij

++++ W A N D E L P U Z Z E L +++++

“Een 4 kilometer wandeling door een mooiste stukje Barlo”.

Nodig voor onderweg: deze routebeschrijving, pen en papier.

**Start: Markerinkdijk, je staat met de rug naar verenigingsgebouw “de Markerink”
en je gaat rechts, na 125 meter;**

vraag 1: zie bord: wat is er na 280 meter? 15 letters

Ga de Ligterinkweg in, na 300 meter blauw bordje rechts

Vraag2: wat wordt er aangegeven op dit blauwe bordje? 8 letters

Na 125 meter linksaf, is Neethweg. na 200 meter

Vraag3: hoe noem je het witte voorwerp aan de paal links? 8 letters

Na 100 meter vlak bij de dikke steen:

Vraag 4: noteer het bovenste woord op het zwarte paaltje 11 letters

Na 450 meter bij boerderij “de Neeth” rechtsaf.

Na 200 meter rechts is het middelpunt van Barlo

Vraag 5: van welke organisatie is het paaltje dat links naast het info bord staat? 16 letters

Na 250 meter linksaf is Nijhofsweg.

Na 100 meter rechtsaf is Straksweg.

Na 300 links

Vraag 6: noteer de letter op het paaltje naast de slagboom 1 letter

Vraag 7: noteer het onderste woord van het rood-witte bord op de slagboom, 6 letters

Ga rechtsaf, is Bullenssteeg.

Na 250 meter vraag 8: wat is dit voor boerderij? 13 letters

Na 400 meter rechtsaf, is Ligterinkweg

Na 350 meter kruising met Nijhofsweg:

Vraag 9: wat is de kleur van de onderste pijl op het paaltje? 6 letters

Vervolg de Ligterinkweg, na 450 meter:

Vraag 10: welke bomen staan er zowel links als rechts van de weg? 6 letters

Na 250 linksaf, is Markerinkdijk.

Na 125 meter einde wandeltocht.

Oplissing wandelpuzzel: zoek het woord van 18 letters.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

zet de letters uit de antwoorden op de goede plaats

Vraag 1: zet de derde letter van het antwoord op 12

Vraag 2: zet de tweede letter van het antwoord op 5

Vraag 3: zet de tweede letter van het antwoord op 7, de vierde op 10 en de zevende op 2

vraag 4: zet de vijfde letter van het antwoord op 1 én 15, zet de zesde op 3 en de zevende op 4

vraag 5: zet de eerste letter van het antwoord op 14, de negende letter op 6 en de twaalfde op 16

vraag 6: zet de letter van het antwoord op 8

vraag 7: zet de eerste letter van het antwoord op 18

vraag 8: zet de vierde letter van het antwoord op 11 en de negende letter op 13

vraag 9: zet de derde letter van het antwoord op 17

vraag 10: zet de laatste letter van het antwoord op 9

Doe de oplissing met uw naam in de bus bij Henk Koskamp, Markerinkdijk 17

of stuur via de mail: barloseberichten@gmail.com

Onder de goede inzenders wordt een attentie verloot.

Uitnodiging: Creatief Barlo en Fototentoonstelling

Op 19, 20, 26 en 27 oktober kunt u in het museum van Boerderij "de Neeth" genieten van een tentoonstelling met werken van maar liefst 19 Barlose amateurkunstenaars.

De creaties zijn zeer afwisselen en verrassend, evenals de afzenders: zowel van bekende als onbekende 'Balsen' kunt u werken bewonderen.

Gelijktijdig zijn de inzendingen van de fotowedstrijd over Barlo te bewonderen, in het restaurant van "de Neeth".

De tentoonstelling is geopend van 11 tot 17 uur; de entree is gratis, een vrije gift is van harte welkom.

Op 17 oktober om 20.00 uur zal bij de Neeth de kunsttentoonstelling worden geopend en zal ook de uitslag van de fotowedstrijd worden bekendgemaakt.

Kortom ; in de weekenden van de herfstvakantie is het extra de moeite waard een bezoekje aan De Neeth te brengen.

Openluchttheater



Wat hebben we genoten van het toneel de afgelopen zomer, het was fantastisch dit in ons verbouwde openluchttheater te kunnen meemaken!

Ideeën voor het gebruik van het openluchttheater kunnen altijd gemeld worden bij Barlo's Belang.



Nieuws en updates van de oudervereniging van CBS Barlo

Na een heerlijke en lange zomervakantie zijn de kinderen van CBS Barlo weer begonnen aan hun nieuwe schooljaar. Met het nieuwe schooljaar komen er ook weer een aantal activiteiten waar we (de Oudervereniging – red.) graag jullie aandacht voor willen vragen:

Kledinginzamelactie

Met de kledinginzamelactie halen we geld ten gunste van extra's voor de kinderen op school. De ophaaldata voor dit schooljaar zijn: woensdag 13 november 2019 en dinsdag 26 mei 2020. In de week vóór de ophaaldatum kunnen de kledingzakken neergezet worden in de hal van de school.



Oudervereniging

Ook zijn we met het begin van het schooljaar als ouders en schoolleiding bij elkaar geweest voor de jaarvergadering van de oudervereniging. Hierbij hebben we afscheid genomen van een aantal leden van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad.

Daarnaast zijn nieuwe leden toegetreden: Patrick Frenken, heeft na 9 jaar voorzitterschap het stokje overgedragen aan Nienke ten Brinke. Ingrid van Eerden is afgetreden nu de laatste is vertrokken naar de middelbare school. Tamara Zwartbol is afgetreden, maar blijft beschikbaar blijven als vrijwilliger. Nikki Houwers en Jojanneke Frazer zijn toegetreden als nieuwe leden van de oudervereniging. Eva Rouwhorst is afgetreden binnen de oudervereniging en neemt plaats in de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Eva volgt Heidi Gussinklo op die is afgetreden.

Na het vertrek van Harry Peterkamp bij Accent Scholengroep, is Gerrit Jan Houwers tot aan de kerst als ad interim directeur werkzaam op CBS Barlo.



Juut & Co KDV De Rupsjes nieuws

Op 6 juli deden De Rupsjes weer mee met de optocht tijdens het Oranjefeest. De kinderen hadden allemaal mooie kleurplaten gemaakt en daarmee hadden we onze wagen versierd. Ook waren de kinderen allemaal mooi verkleed!! We kijken terug op een gezellige ochtend!

Afgelopen zomer zijn we druk geweest met verschillende knutselwerkjes. Zo werden er o.a. mooie vissen geveerd, ijsjes versierd, emmertjes beplakt en flamingo's geveerd. Wat was het een mooie zomer!



Vrijwilliger(s) Gezocht!

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die een keertje een boekje bij ons willen voorlezen of eens langs willen komen met bijvoorbeeld een muziekinstrument die men bespeelt. Dus lijkt het je leuk om vrijwillig eens bij ons langs te komen en wat gezelligs te doen met de kids meld je dan aan. Wij zijn op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur te bereiken op: 06 - 82 26 36 57

Groetjes Erika, Carola en Anke







**Vers
geteeld in
Balle!**

Strooisel voor de kleine huisdieren

www.choystrooisel.nl

Op school leuke cijfers en thuis een gezellige sfeer. Hoe makkelijk kan het zijn?

Huiswerkbegeleiding, MILS Leerstrategietest en bijlessen voor basis- en voortgezet onderwijs

Landstraat 20 (Elim)
 7121 CR Aalten
 tel. 06 12 25 73 53
 info@studiehuisachterhoek.nl



studiehuisachterhoek.nl *specialist in studiebegeleiding*

TIMMER- EN BOUWBEDRIJF

VAN EERDEN Aalten
 Markerinkdijk 14 7122 RK

natuurlijke staal

Jos te Linde

06 40 22 32 38
 natuurlijkstaal@gmail.com

Landgoed de Weldaed
 ".....echt genieten....."

Wellness Villa de Schoppe & Comfort Villa 't Genoegen
 in Barlo-Zuid

www.deweldaed.nl: de verblijf locatie en uitvalsbasis voor uw familie/vrienden uit de rest van de wereld.

Koel- en Vrieshuis Lintelo B.V.
The art of temperature controlled services

Albert Schweitzerstraat 25 | 7131 PG Lichtenvoorde
 Telefoon: +31 (0) 544-396060
 E-mail: info@lintelo.nl
[/www.lintelo.nl](http://www.lintelo.nl)

Euroweg 17 | 7051 EB Varsseveld
 Telefoon: +31 (0) 544-396090
 E-mail: info@lintelo.nl
www.lintelo.nl

Gendringseweg 23 | 7122 ME Aalten
 Telefoon: +31 (0) 543-461565
 E-mail: info@lintelo.nl
www.lintelo.nl

Barlose Verenigingen en onderwijs

Barlo's Belang

www.barlo.nl/barlosbelang
barlosbelang@gmail.com

Christelijke Oranjevereniging 'Wilhelmina' Barlo

www.oranjeverenigingbarlo.nl
info@oranjeverenigingbarlo.nl

Sjoelvereniging "De domme smieters"

schigtannie@gmail.com

Stichting Dwars Door Barlo

kolstee97@hetnet.nl

Zorgcoöperatie Barlo-Dale

zocobarlodale@hotmail.com

Verenigingsgebouw "De Markerink"

www.barlo.nl/demarkerink
erna.springer@tele2.nl

Activiteitencommissie "De Markerink"

r.e.brethouwer@outlook.com

Muzikantenbank

www.barlo.nl/muzikantenbank
vaneerdenhofstede@kpnmail.nl

Christelijke Muziekvereniging "Excelsior" Barlo

www.excelsiorbarlo.nl
secretaris@excelsiorbarlo.nl

Schietvereniging "De Aanleg"

svdeaanleg.nl
info@svdeaanleg.nl

Jeugdclub Barlo

clubbarlo@gmail.com

Discobar "De Loods"

h.ligterink@gmail.com

Jetzt Gehts Loods

jobligter@gmail.com

ONDERWIJS

CBS Barlo

www.cbsbarlo.nl
info@cbsbarlo.nl

Oudervereniging cbs Barlo

ov.cbsbarlo@gmail.com

Juut & Co Kinderopvang

www.juutenco.nl
mariel@juutenco.nl



Service & reparatie

van pneumatisch en elektrisch gereedschap

☎ 06 – 122 36 538 ✉ info@compressorland.nl



Terrazzo Tegelwerken Kitwerken Renovatie
T. 0543-539762 / 0647699406
www.timmersbarlo.nl



Hoezen Advocatenkantoor
betrokken en deskundig

0543-533121



Glas in lood
Brandschilderwerk
Tiffany
Restauratie

KG
Glastechniek

Glas in Lood
Gedenk ornamenten
www.kgglastechniek.nl